



Lemvig & Heldum Sogne Kirkernes hjemmeside: www.lemvigkirkerne.dk

En adventstanke i Luthers ånd

Om valget af Maria og Guds særegne langsyn

Havde Gud været nærsynet, var valget måske faldet på en kvinde af ædel byrd. For så nærsynet er verden som regel, at det er dem, der er noget ved musikken, der løber med al opmærksomheden. Men om Guds praksis med at se bort fra alt, hvad der skinner af falsk glamour, skal vi snart synge: *Men verdens ære, magt og guld for dig er ikkun støv og muld.* Det vil derfor være en fatal misforståelse – siger Luther – at anbringe Maria på en piedestal, som mange af os har set det i Rom tæt ved Den spanske trappe.

Det særlige ved valget af Maria er, at hun netop ikke var noget særligt. Og at det, der gjorde hende til noget særligt, var, at hun ikke stræbte efter at være andet, end det, hun var. Som Luther skriver i en fortolkning af

den lovsang, Maria brød ud i, da englen Gabriel havde åbenbaret for hende, at hun skulle føde julebarnet, Guds egen søn: Hun påberåbte sig ikke sin jomfrustand eller ydmyghed, men alene Guds enestående og nådige måde at se til os på. *Magnificat: Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! Thi han har set til sin ringe tjenerinde.*

I Luthers ånd

Selv om Luther ikke selv har digtet linjerne, ville han bifalde hvert et ord om, at selv Jomfru Maria, moder til Krist, med alle Guds helgen hun for vist blev ikkun salig på samme måde, for Jesu skyld, af Gud Faders nåde. Og selv kunne han digte om julens forunderlige møde mellem det høje og det lave, det guddommelige og det menneskelige: *Men verdens ære, magt og guld for dig er ikkun støv og muld; i krybben lagt, i klude svøbt, et himmelsk liv, du har mig købt.*

Adventstiden

Det er advent, og vi skal forberede os godt og grundigt på jul. Advent er en herlig tid. Men julen rummer den store vanskelighed, at dens dybeste hemmelighed er

noget, som ingen af os kan forberede os på. For hvis det skal blive jul for alvor, og hvem håber ikke på det, så skal julen overraske os, forbløffe os, og i virkeligheden komme bag på os. Men sker det, at juleglæden griber os, så siger kendere, at den kan vare lige til påske, hvor en anden forunderlig glæde vil tage over. For øvrigt arbejdede Luther med fortolkningen af Marias lovsang omkring julen 1520-21. Altså i de dage, hvor han modtog beskeden om at give møde for kejseren og alle de høje herrer ved rigsdagen i Worms, og der forsvare sine reformatoriske tanker. Det har måske ikke så meget med jul at gøre. Og så måske alligevel: *At en fattig jomfru sad i løn og fødte Himlens kongesøn.*

God adventstid.

Ved Kim Eriksen, sognepræst



Kirkekalender

DECEMBER: LEMVIG:

Søndag d. 4. 10.30 Kim Eriksen
2. søndag i advent
Kirketaxi: 97 82 14 15
Indsamling: Sognenes YM-projekt

Onsdag d. 7. 11.00. Birgitte Krøyer,
Julegudstjeneste for udviklingshæmmede

Torsdag d. 8. 17.00 Kim Eriksen
Babysalmesangs-gudstjeneste

Søndag d. 11. 10.30 Birgitte Krøyer
3. søndag i advent
Kirketaxi: 97 82 24 24
Indsamling: Indre Mission i Danmark

Tirsdag d. 13. 15.30 Julegudstjeneste
f. ældre v. Birgitte Krøyer

Onsdag d. 14. 9.30 Kim Eriksen
Julegudstjeneste for dagplejebørn & vuggestue
10.30 Kim Eriksen
Julegudstjeneste for daginstitutioner
19.30 Julekoncert

På søndag

er det 2. søndag i advent...

og der kommer endnu to. Og komme, det er også det, advent handler om. Advent handler om Herrens komme – i Lemvig Kirke har vi ordene foran os til hver eneste gudstjeneste, for de står nederst på altertavlen: Se din konge kommer til dig. Han kommer én gang for alle til jul. Han kommer til os, hver eneste gang vi hører hans ord og tager dem til os. Og engang, når alt jordisk skal forgå, så kommer han igen. Det er dette sidste komme, 2. søndag i advent (Luk 21,25-36) handler om. Og heller ikke til den tid, skal vi frygte hans komme, nej, tværtimod siger Jesus: *”...løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig”.*

Mødekalender

Onsdag d. 30. kl. 19.30

Indre Mission. Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag d. 1. kl. 10.00

Kirkens dagligstue i Kirkehuset.
Event- og handelschef, Michael Vendelbo
”Fordele ved at bo i en attraktiv og aktiv by”.

Torsdag d. 1. kl. 14.30

Kirkens Korshær møde i Kirkehuset.
Dorte Tranberg Krab. Julemøde.

Tirsdag d. 6. kl. 14.30

Indre Mission i Klippen.
Tirsdagssamvær/seniormøde. Missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing.

Tirsdag d. 6. kl. 17.00-17.45

Skumringsang i kirkehuset

Tirsdag d. 6. kl. 17.00 – 19.00

Spisefællesskab i kirkehuset for alene-forældre og børn.

Tilmelding smh@lemvigkirkerne.dk /tlf. 23459492

Tirsdag d. 6. kl. 19.30

KFUM og KFUK Voksenaften i Ågade 5, familien Krogsgaard, Gudum. Adventshygge med sang og musik.

Onsdag d. 7. kl. 14.00-15.30

Indre Mission i Klippen. Samtalemøde.

Onsdag d. 7. kl. 19.30

Indre Mission. Bibelkredsene mødes i hjemmene.

Torsdag d. 8. kl. 10.00

Kirkens dagligstue i Kirkehuset. Julehygge med sange, julebingo m.m.



Julekoncert
med Vestervig Kammerkor i Heldum Kirke
søndag d. 04. dec. kl. 16.00

Fokus

Menighedsrådets konstituering

Tirsdag den 22. november var der konstituerende møde i det nyvalgte menighedsråd
Konstitueringen gav følgende resultat:
Formand: Kaj Gøtzsche
Næstformand: Harald Schrøder
Kirkeværge: Peter Breinholt
Kasserer: Kristen Vahr Sørensen
Kontaktperson: Kaj Gøtzsche
Regnskabsfører og sekretær: Jette Stokholm

SkumringsSang

Tirsdag d. 06. dec. kl. 17.00-17.45
i Lemvig Kirkehus

ved organist Nina Davidsen.
Med højskolesangbogen i hånd og mund.
Alle er velkomne!

Babysalmesangs-gudstjeneste

Torsdag d. 08. dec. kl. 17.00
i Lemvig Kirke

Juleaften i Kirkehuset

Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-21.30.

Pris: Voksne kr. 100,-, børn under 15 år gratis.

Alkoholfri aften. Mulighed for kirketaxa.

Tilmelding til Kirkekontoret på tlf. 97 82 07 86

eller lemvig.sogn@km.dk

senest den 16. december.

Se mere på www.lemvigkirkerne.dk