



## Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 1:

Så er vi kommet til Cameroun.....

Det er fredag den 21. oktober, og vi er første gang vågnet op til fremmede lyde: fugle, ænder, gæs, høns og geder. Vi har første gang spist morgenmad i "det store hus". Dejlig friskbagt brød, yoghurt, pølse fra Slagter Mortensen, Lemvig, marmelade og kaffe.

Men nu først lidt om turen herved.

Vi startede med opsamling af os 6 fra Lemvig kl. 23.00 tirsdag aften. Ejvind, vores chauffør kørte os først til Kolding hvor vi samlede vores turlleder Bøje Pedersen op på jernbanestationen. Efter lidt køre- hviletidspause, toiletbesøg, optankning m.v. undervejs nåede vi præcis kl. 05.00 til lufthavnen i Hamborg. En køretur på ca. 400 km., hvor de fleste af os fik lidt søvn undervejs. Vi var alle lidt spændte, - men klar til afgang.....

Første stop efter Hamborg er Brüssel, hvor vi skulle vente i ca. 3 timer. Heldigvis fik vi serveret lidt morgenmad på den korte fly tur..

Fra Brüssel kom vi i et stort airbus fly A 330. 284 sæder, 60 m i vingebredde, 64 m i længden og en hastighed på 870-900 km/t. Flyvehøjden er omkring 12 km, så temperaturen udenfor er omkring minus 66 grader C. En flyvetur på omkring 5.241 km venter.

Flyet var ikke fyldt helt op, så det føltes ikke så trangt. Vi fik usædvanlig fin servering undervejs, - og endda en isspind lige før landingen i Douala, Cameroun.

Tiden her i Cameroun er som i Danmark, dog er her ikke sommertid, - så vi har allerede sat vore ure en time tilbage. Vi landede kl. 17.00, og efter forevisning af vaccinationskort, pas og visa kom vi endelig ind i ankomsthallen. Her blev vi nærmest overfaldet af lokale, som gerne ville "hjælpe" os med modtagelsen af bagagen, - selvfølgelig mod betaling.

Endelig kom vi igennem det hele og fandt ud til 2 taxier (som var bestilt i forvejen), - de bragte os til det katolsk gæstehjem for første overnatning i Cameroun. Temperaturen var ca. 28 grader med en meget høj luftfugtighed. Alt føltes fugtig og klamp.- - - Vi er kommet til Afrika.

Efter lidt hurtigt spising af nyindkøbt brød og vand gik vi i seng ca. kl. 21.00 lokal tid.

Vi var alle noget trætte, - men meget spændte. Hvad er det vi er kommet til.....

Vi startede næste morgen kl. 04.30 med de samme 2 taxi tilbage til lufthavnen og kom med et lokalt fly kl. 06.40. Først en kort tur til hovedstaden Yaounde for en kort mellemlanding, og derefter til Garoua, - byen hvor vi skal være i under vort ophold.

Vi blev modtaget af Zra Ezai, som skal være vores kontaktperson her i starten.

Ezai er økonomiansvarlig ved kirken. Ezai har været i Danmark i 3 måneder i 2010, så han vil helt sikkert os alt det bedste.

Til vores "overraskelse" blev vi også modtaget af 6 danske volontører som har været her siden

starten af september. – Nogle rigtig søde piger som har gjort meget ud af, at vi skulle føle os velkommen helt fra starten.

De var næsten helt "høje" – tydeligt at de havde glædet sig til at vi skulle komme.

De havde fået fri fra deres opgaver, og jeg tror, at de virkelig nød at kunne byde os velkommen til Cameroun. Pigerne havde på forhånd bestemt hvordan vi skulle indkvarteres i de 4 værelser vi har fået stillet til rådighed i 2 forskellige bygninger..

Efter et par timer blev vi af kirken – Zra Ezai – alle inviteret ud på restaurant for at spise et varmt måltid. De fleste fik kylling med enten, kartofler eller stegte bananer, - og dertil cola, fanta eller vand.

Efterfølgende fik vi en lille rundtur i byen, hvor vi fik set forskellige bygninger og andre spændende ting, - bl.a. kirkens College kom vi forbi. Derudover det lokale posthus, banken og præsidentbygningen.

Sidst på eftermiddagen gik vi sammen med nogle af "pigerne" rundt i lokalområdet, hvor vi fik set noget af det lokale marked. Overvældende hvad vi fik set. Næsten alt kan købes for penge.

Til aftensmad inviterede pigerne os til at spise noget fra deres "køkken" , - ris, karrysovs og stegte grønsager. Et fint måltid, som de vist var lidt stolte over at måtte tilbyde.

Kl. 18.00 bliver det mørkt hernede, og så kommer alt småkryb ud af busken. Myg har vi også i pæne mængder, så vi har myggenet over vore senge, - næsten alle !

I dag fredag er vi stået op til den første hele dag her på kompounden. Vi startede med morgenmad som beskrevet i starten, - og derefter har vi fået nogle af de mangler der var på værelserne ordnet. Vi har igen været en tur på markedet med de utrolig mange boder. Har fået købet brød til frokost, vand til at drikke, og forskellige pletter og pander og andet udstyr til køkkenet.

Ikke alt er på værelserne, men det finder vi ud af løbende.

Kl. 14.00 mødtes vi med den person som er hyret til at stå for byggeriet af toiletterne. Vi mødtes alle ved det hul der allerede var gravet. Det blev aftalt, at det skal graves lidt dybere, så vi kommer ned på en dybde på omkring 2,70 m. Denne yderligere gravning skal så foregå i morgen lørdag. En stor del af de sten der skal bygges med er allerede støbt, så vi regner med at vi mandag kan starte på selve byggeriet af det første toilet. Efterfølgende vil graveholdet så starte på toilet nr. 2 som ligger lige på den anden side af det gamle toilet.

Vi håber virkelig at tingene vil komme til at fungere..... men vi er altså i Afrika, - tiden og måden at lave aftaler på er anderledes.

Efterfølgende blev vi kørt ind til et større marked i centrum af byen. Nogle har købt rigtig fine stoffer til forskellig brug. Vi besøgte også et lidt større supermarked. – stort er så meget sagt, men det er da større end det vi har set hidindtil.

Et marked i Afrika er altså med utrolig mange små og store boder med alt muligt. Kød, fisk, grøntsager, - ja alt muligt kan købes.

Hilsen fra de 7 cameroun-farere - Vi har det alle godt  
kaj

Fredag var der ikke lige internetforbindelse her fra Garoua, så jeg fortsætter med nyt herfra. Fredag aften besøgte vi første gang vores lokale restaurant, - der hvor det er planlagt at vi skal spise de fleste aftener. Vi sidder ude, og venter længe på maden, - men det var udmærket mad. Vi fik oksekød i stumper med sovs og pomme frites. Det er ikke særlig dyrt, - vi gav omkring det der svarer til 20 danske kroner pr. person. – Dertil den lokale øl, Castel.

Efterfølgende mødtes vi i vort fælles hus. Det store hus, som vi nu kalder "Borgen". Det er en tidligere amerikansk missionær bolig med 2 soverum, køkken og et stort fællesrum. Her hyggede vi os lidt sammen, og fik en kop kaffe sammen.

Lørdag gik vi lige omkring vores byggeplads til toilettet. Graveholdet var på vej til at starte med gravearbejdet som vi aftalte det i går. Det ser ud som om de godt ved, hvad der skal laves.

- - men igen: Vi er i Afrika, så tingene bliver ikke lige lavet i samme minut som de besluttes. Efter vores fælles morgenmåltid, fik vi fint besøg.

Kirkepræsidenten – Robert Goyek, vicepræsidenten (som jeg ikke lige fangede navnet på) og Zra Ezai kom og hilste på, og bød os velkommen til Kirkens område.

De lød alle til at være vældig glade for vores besøg, så det tegner godt.

Lørdag formiddag blev vi kørt ind til en souvenirbutik, hvor der kunne købes alt fra tasker, pung og til halskæder m.v. Vi var der omkring en times tid, og vi er efterhånden blevet ret gode til at handle om priserne. Når de forlanger 20.000 CFA for en ting, er det ofte muligt at få lavet en handel til 7-8000 CFA. – Så det gælder om at have tålmodighed. For resten, - 1000 CFA som er den lokale møntenhed og står for Cameroun france, har en værdi på ca. 11,50 danske kroner. Undervejs fik vi også købt ind til vores frokost som vi igen spiste sammen på Borgen.

Om eftermiddagen blev det rigtig lummert og fugtigt, - det begyndte pludselig at blæse ret så voldsomt, - og derefter en kraftig regnbyge. Alt blev efterfølgende meget frisk, og temperaturen faldt, så det faktisk blev helt rart at færdes ude.

Kirken er i gang med at bygge en ny stor katedral, - en bygning hvor der bliver plads til omkring 3000 mennesker ad gangen !!! Byggeriet foregår på den måde, at når der er penge bygger de. Hvornår den bliver færdig ved ingen, - der kan gå både 10 og 20 år.....

Lige udenfor kirken var der en fodboldkamp i gang. Rigtig med fodboldtrøjer af ens farver, - det ene hold med blå trøjer og det andet med hvide trøjer. På et par af trøjerne stod der faktisk DBU, - så de er kommet fra Danmark på et eller andet tidspunkt. Spillerne gik ret hårdt til den, så dommeren, klædt i sort, havde nok at se til.

Til aften havde Ingrid og Bodil lavet aftensmad så vi spiste "hjemme". Efter lidt hygge fortalte Bøje lidt om kirkens historie, - og lidt om kulturforskelle i Afrika og i Danmark. Bøje har været omkring 12 år i Afrika, heraf ca. 10 år i nabolandet Nigeria, så han har nogle gode erfaringer som kommer vi andre til gode.

Søndag har vi planer om at gå til den fransksprogede gudstjeneste i kirken kl. 10.15.

- igen hilsen fra Cameroun

