



## Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 9 :

Så er vi kommet til Cameroun.....

.....Lidt løst og fast her fra Garoua

Det er mandag d. 31.oktober, og jeg sidder på vort værelse. Solen skinner fra en skyfri himmel. Propellen i loftet sørger for at det er rimeligt at sidde her. Der er vel godt og vel 30 grader, - og de fleste slapper af. Det er siesta....

Som tidligere skrevet, har vi nogle gange været inde i byens "forretninger". De har nogle meget flotte stoffer, og pigerne i vores gruppe skal selvfølgelig lige købe lidt af det. Flot ser det nu også ud, og med masser af farver og mønstre. I én af vores nabohuse bor der en dame der har tilbudt at sy nederdele, bluser og kjoler af stoffet. Nogle har allerede fået syet, - andre har i dag fået taget mål. De første dragter blev indviet i går til gudstjenesten.

Konkurrere med de lokale, kan de dog ikke, - men flotte er de.....

I går var vi til gudstjeneste i den lokale kirke igen. En ungdomsgudstjeneste med korindslag, musik og en form for optræden. Gudstjenesten varede næsten 3 timer, så vi var godt brugte da vi var færdige. 2 offergange til forskellige projekter undervejs, - og en prædiken af en gæsteprædikant. Alt foregik på fransk, så det er ikke det helt store vi forstår, - men vi har været med.

Efter gudstjenesten igen masser af håndtryk og hyggesnak, - kun kirkekaffen mangler.....

Lidt småskavanker har vi. Én har haft lidt maveonde, én en smule forkølet, én med lidt solforbrændinger og én med en mindre forstuvning af foden.

Alt sammen dog kun småting, - vi oplever en masse og har det godt.

I torsdags fik vi besøg fra Danmark. – Eller rettere sagt kirken hernede fik besøg. 4 fra Mission Afrika kikkede forbi. Thore Eklund som er landekoordinator fik vi en lille

snak med. Han tog videre til Centralafrika søndag. De 3 andre – Anders, Rasmus og Angir Langås tog videre allerede lørdag til andre besøg i forskellige lande.

Vi spiste sammen med dem torsdag aften.

Thore fortalte, at det nu er gået i orden med containeren fra Lemvig med skolemøbler. Den kommer åbenbart til Danmark omkring d. 8. november. Han fortalte for resten at den skal omlades til lokale lastbiler i Dodula. Det er jeg nok ikke hel tryk ved, - men vi må jo tro på, at de ved hvad de gør.

Skolemøblerne kan kun være bedre end nogle af dem de har henede. Dog bliver der nogle steder et problem. I nogle klasser er der rent faktisk op til 60-70 elever, som nu sidder på bænge ved pulte. Med een stol til hver elev kan der altså ikke være 70 stole i lokalet. Jeg tror at skolemøblerne vil gøre godt henede, - og nye tavler....

hvilken fremskridt - - - -

For øvrigt ser jeg nu, at min computer har samme tid på uret som vi har. I må jo så været gået over til vintertid..... mærkeligt i en sådan varme.

Vi drikker masser af vand. – dog ikke fra vandhanen. Der er ellers nok af vandet, så vi går i bad 1 – 2 gange om dagen, nogle gange kun for at blive afkølet.

Vand til drikkebrug koger vi først og hælder det så på 1½ l. flasker og derefter i vort køleskab. – Alternativt køber vi vand, - ca. 5,50 danske kroner pr. 1½ liter, så det er overkommelig. En liter juice koster ca. 9 kroner.

Ellers ”ordner” vi jævnlig verdenssituationen. Mest fra Lemvig og hvad vi hver især har oplevet der. - - - Endnu har vi ikke været på internettet for at læse nyheder fra hverken dansk politik, sport eller andet.... Vi lever lidt vores egen verden, og slapper af med det.

Nogle af os har været med i skole til én eller flere undervisningstimer. Volontørerne har nogle skemasatte undervisningstimer. Der bliver undervist i regning, fransk og matematik. Det meste af undervisningen er en form for terpe ri, hvor eleverne siger tingene i kor efter læreren. I skulle se nogle af de tavler eleverne har at skrive på. – meget slidte og forsømte er de. Ikke en gang alle har en tavle - - - -

En lidt sjov oplevelse på vores lille lokale restaurant.

Lørdag aften gik vi som sædvanlig hen for at spise. Lige efter at vi havde bestilt kom de 6 danske volontører også for at spise. Efter en ventetid på ca. 1½ time fik vi vores mad. Serveringsdamen var godt nok lidt hurtig med at se om vi var færdige. Det viste sig så, at de ikke havde flere tallerkner, - så volontørerne kunne først få noget, når vi var færdige. Ja det er altså også Afrika.....

For øvrigt er de ved at lave en større renovering på den landevej vi bruger ind til markedet og restaurationen. De laver store dybe rendesten i begge sider af vejen, så vandet kan løbe væk i regntiden. Det er et ret stort arbejde, og da vejen samtidig udvides betyder det, at nogle huse bliver væltet undervejs. Vej SKAL der være....

Sidst på ugen er vi gang med at planlægge vores udflugt op nord på. Vi kører nok fredag morgen og tager et par overnatninger i Romsiki. Det skulle være et bjergområde med flot natur. Derefter til Marou hvor der også skulle være seværdige ting. - men mere om det senere.

Kirkepræsidenten kommer for øvrigt til Danmark i forbindelse med at Mission Afrika fejrer 100 års jubilæum den 18-19-20 november i Aalborg.

Rygterne siger at han måske kommer til Lemvig før dette jubilæum....

Det hører I sikkert om senere, hvis det sker.....

I går eftermiddags var en rigtig hygge søndag eftermiddag her i området.

En større gruppe af drenge spillede fodbold lige neden for "Borgen". En gruppe piger hyggede sig med forskellige lege inde ved naboen. 3 drenge morede sig med at løbe med et dæk !!! – det var de faktisk ret dygtige til. Jeg prøvede lige, men uden den store succes. De voksne var også ude og besøgte hinanden og det så ud til at alle hyggede sig. – men når klokken bliver 6 bliver det ret hurtigt mørkt og nymånen kommer frem. Hernede ligger den faktisk helt ned ! - - ja det der de mærkeligste ting jeg undrer mig over.

Når jeg ved lidt mere om bl.a. – gadebørns projektet - skolesystemet – og hvad der falder ind hører I igen.

Hilsen fra Cameroungruppen

kg/