



## Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr.13 :

Så er vi kommet til Cameroun.....en markedstur

Som jeg vist før har skrevet, har vi delt hinanden op i køkkenhold til at sørge for indkøb og planlægning og opvask til morgenmad og frokost. Vi er 2 på hvert hold. I onsdags var det så Lilly og Kaj der udgjorde køkkenholdet.

Vi lavede en indkøbsseddel med de ting som vi skulle have købt.

Vi går ud af vores compound og drejer til højre ud på den støvede vej. Der er altid stor trafik, - mest knallerter som kører en form for taxa, men det tør vi nu ikke prøve. Bøje har prøvet, men har fået et stort brandsår, so det er ikke helt tilrådeligt.

På venstre side af vejen kommer først en række små boder. Langt de fleste med fisk af forskellig slags. Friske ser de ud, og de sælger også en del. Det lugter ret meget når de har forladt stedet om aftenen, - men dagen efter er der frisk igen.

Ind i mellem er der mulighed for at købe lidt tomater og andre grøntsager.

Vi har i dag bestemt, at vi vil længere hen på markedet, så vi fortsætter, - også forbi den "blå butik", hvor vi normalt køber vand og jogurt.

Vi drejer til venstre ind i markedsområdet. Det er altså bare stort og med flere hundrede boder (vurderer jeg, - jeg har ikke talt dem) Alt kan købes her, blot man kommer de rigtige steder og har penge.

Det første vi ser er appelsiner som er stablet op på en cykelvogn. Vi bliver tilbudt, men siger pænt nej tak. Der er masser af mennesker, så vi trækker lidt ind i en sidegade. Her møder vi en produktion af "kød på spyd". 4 halvstore drenge sidder og sætter oksekødstykker på nogle spyd. Ind i mellem noget løg og lidt forskelligt. Ved siden af står "mester" og griller disse grillspyd over åben ild. Rigtig fristende ser det ud. Vi spørger om lov til at tage et billede, og straks stiller mester sig hen til drengene og jeg tager et par billeder. Lige et godt råd: Hervede skal man altid bede om lov til at tage billeder, - specielt af personer - , ellers bliver de let sure og vil have betaling.....

Lidt længere nede møder vi en ny bod. Her kan købes alle former for søm og skruer og møtrikker. Der er ingen grund til at medbringe den form for ting herved til.

Ved siden af sidder en mand med symaskine og syr en dragt. Hervede er det ofte mændene der sidder og syr på markedet. Vi går også lige ind på en "tømmerhandel"

for at se på prisen på cement. En sæk Portland cement på 50 kg fremstillet her i Cameroun koster ca. 75 danske kroner. – Ikke helt billigt, men de skal jo bruge cement for at bygge..

Vi går tilbage på hovedgaden. Vi kikker efter friske bananer, dog uden lige at se nogen. I stedet alle mulige andre frugter: citroner, æbler, appelsiner, advokadoer, ananas, tomater, - og en masse som jeg ikke kender navnene på.....

Den næste bod sælger kartofler – nogle meget store rodfrugter som smager som søde kartofler, - der er bare mange, og de er billige.

Længere fremme ser vi alle mulige former for grønne blade fra forskellige planter.

De bruges til at give maden den smag der ønskes til de forskellige lokale retter.

På det næste hjørne er de alle mulige kærner og tørrede frugter, - spændende ser det ud. Vi kommer igen forbi en bod med masser af friske grøntsager, men fortsat ingen bananer. I stedet køber vi nogle tomater af de pæneste og friskeste. Vi får lige en 2-3 stykker forærende og hun forlanger så 400 CFA for disse. Lilly mener at det er så billigt at vi ikke som normalt bør forsøge at "handle om" prisen. – Det svarer til ca. 5 danske kroner.

Igen en bod med masser af fine ting, - denne gang er det krydderier der kan købes i løs vægt. Så møder vi en bod hvor damen sælger grønne blade, - og bag ved hende har hun en masse friske og store bananer. Vi finder 15 store bananer. Hun forlanger 1500 CFA for disse. Vi bliver enige om at byde 1200 CFA, - og vi får dem selvfølgelig. De flotteste store og friskeste modne bananer – herligt - - I kan godt være misundelige.....

Så møder vi et sted hvor der er lagt en masse jordnødder ud til tørre....., og lige ved siden af har vi vores supermarked. Her køber vi lidt marmelade og en juice.

Vi går tilbage til hovedgaden, - og selvfølgelig er der 2 biler der absolut samtidig skal frem mod en bestemt gade. De bruger begge hornet flittigt, - og de finder ud af det..

Så møder vi en dreng med en lille vogn. Han sælger en masse småting. Fristende at købe noget, men vi kan jo ikke købe alt.

Vi kommer til den blå butik. Her køber vi jogurt til næste morgen, - og 6 store flasker drikkevand.

En spændende lille rundtur i denne bydel. Ikke som 5 minutter i Fakta, eller som et fredagsindkøb i REMA, - men tiden her i Cameroun er ikke det vigtigste.....

De lokale og også vi andre hygger sig med det, - og en masse mennesker lever af at have disse boder på markedet.

1½ time en onsdag formiddag er gået, - Lilly og jeg skal hjem for at lave frokost til resten af gruppen..... og fortælle om turen

Hilsen fra Cameroungruppen

Kaj