



Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr.14 :

Så er vi kommet til Cameroun..... Siden sidst....

Det er fredag den 4. november – vi holder siesta.

Alle er raske igen, og vi har det godt – i dag er der målt 35 grader i skyggen her.

Vi har fået besøg. – Nogen kan måske huske at vi i maj-juni i Lemvig havde besøg af Biskop Williams fra Nigeria. Han boede hos Bodil Torp i omkring 3 måneder, og holdt et lille foredrag til Kirkens Dagligstue. Jeg hilste faktisk på ham den gang han var der. Han og 2 andre kom onsdag aften kørende her til Garoua. Han har en masse bekendte her i byen og i området, og bliver her vist i ca. 2 uger. Bøje kender ham også. Han har et par gange fortalt lidt om sig selv, og de oplevelser han har haft som biskop. Han er nu pensioneret.

Torsdag formiddag var 4 af os inde i ”byen”, hvor der er rigtige forretninger.

Vi besøgte apoteket, en bager, en boghandel og et større supermarked.

Det at få lov til at handle i dette supermarked er et kapitel for sig.

Først bliver man udstyret med en indkøbskurv. De har faktisk alt her, så det næsten som at være hjemme. Tunfisk, marmelade, drikkevarer, spiritus, opvaskemiddel, kaffe, - ja alt muligt. Når man så har fundet det man har lyst at købe, bliver dette tastet ind i en computer som udskriver en bon.

Næste ”station” kontrollerer at bonnen er korrekt.

Derefter betales bonen til en kasserer, som stempler bonnen som betalt.

Til sidst udleveres varerne efter kontrol med den bon der fremvises.

- - - Det giver da i hvert tilfælde arbejde til mange.....

Torsdag eftermiddag har de 6 volontører normalt en aktivitet for gadedrengene.

I går stod den på en fodboldkamp. 5 volontører, Birgit og Kaj deltog fra Danmark.

- Der var vel omkring 10-12 gadedrenge der spillede med. De – og vi – morede sig vældigt. Vi blev opdelt i 2 hold af lederen og spillede så til 2 ”hjemmelavede” mål.

Jeg tror resultatet blev omkring 4 – 4.

For øvrigt er der én af hundene i området der har fået 7 små hvalpe. Hund og hvalpe holder til i det hus hvor gadedrengene bor.

- - En anden gang fortæller jeg mere om gadedrengene.....

Torsdag aften har drengene jævnlige besøg af en evangelist, som så holder et møde med dem. Han kom ikke i aftes, så lederen af gadedrengene – Elia – havde dem i stedet. For øvrigt kan I læse mere om dette projekt på www.missionafrika.dk og på www.afrikaintouch.dk

I morgen lørdag skal vi af sted på en 5-dages tur som en del af vores ophold.

Vi har lejet en minibus, som skulle være stor nok til os alle. Én af de lokale – Amos tager med os.

Planen er at vi skal køre kl.08.30.....

Vi kører nordpå til Marua og får frokost her.

Derefter kører vi til Magga hvor vi skal overnatte på et lokalt hotel.

Kirkepræsidenten kommer fra dette område, og det er blevet planlagt at vi skal deltage i indvielsen af en ny kirke i denne by. Byen er helt oppe ved grænsen til Chat. Derefter kører vi tilbage til Marou, hvor vi skal overnatte på baptisternes gæstehjem.

Så kører vi til Romsiki som er mod nordvest. Her skal vi overnatte 2 gange.

Dette område skulle være et smukt bjergområde.

Vi glæder os..... Det er spændende med de mange nye indtryk.

- - det må jeg fortælle om ved en senere lejlighed.....

Vi håber så, at når vi kommer tilbage onsdag er det første toilet færdigt, - og at de er i gang med det næste..... Håbet er altid lysegrønt.....

Bladene er for øvrigt begyndt at falde af træerne – tørtiden er begyndt.

Birthe og Birgit er lige gået hen på markedet.....

- - Om lidt går jeg hen på biblioteket som bliver passet af volontørerne. Det er her der er internetforbindelse (hvis det virker)

I aften går vi som sædvanlig hen til vores restaurant. Den store beslutning er så om jeg skal have kylling, oksekød, lever, nyrer eller fisk. Og derefter om det skal være pomme frites, ris eller stegte bananer – alt sammen med dejlige kogte grøntsager.

- - og dertil nok en kold øl.

NB: de 2 serveringspiger har ”dansk” slips - Tuborgs nissemand er motivet !

Hilsen fra Cameroungruppen

Kaj