



## Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr.18 :

Så er vi i Cameroun.....de sidste 5 dage i Garoua

- - Efter en rigtig fin tur til Romsiki kommer vi tilbage til Garoua sidst på eftermiddagen onsdag den 9. november.

Der bliver købt lidt ind på vores lokale marked til næste dags morgenmad og frokost. Vi finder hurtigt tilbage til vores "normale gænge" efter den gode tur til Maga, Marou og Romsiki. Om aftenen går vi til vores "stam-restaurant", hvor personalet modtager os med brede smil, - vi er gode kunder.

De 2 serveringsdamer bærer fortsat deres uniform, hvori indgår slipset med den danske julemand..... De har normalt ikke særlig mange kunder, så jeg tror de har mere end 3-doblet deres omsætning i de seneste 3 uger. Da vi kommer tilbage til "borgen" har Bodil igen fået besøg af mr. Williams, - den nu pensionerede biskop fra Nigeria, som jo også besøgte Bodil i Lemvig her i foråret.

Vi får en lille hyggesnak, - og går tidlig i seng.

Torsdag morgen er vi tilbage til vort normale morgenmåltid, - yoghurt, frisk indkøbt brød, abrikosmarmelade, ost og måske en stykke pølse (Vi har stadig dansk spegepølse). Vi bruger torsdagen til lidt forskelligt, - besøg på college (Nyhedsbrev nr. 16) – besøg i nogle af byens butikker, - pleje af helbredet - - og ikke mindst følge med i compoundens hverdag. Torsdag aften er den aften i ugen hvor gadedrengene jævnligt får besøg af en evangelist "udefra". De havde håbet han ville komme i aften. Desværre sender han afbud så Elia – leder af gadedrengene – holder aftenen for de tilstedeværende 17 drenge i stedet. Volontørpigerne deltager i aftenen som foregår ude foran drengenes hus. – Jeg deltager i en del af mødet og oplevede lidt af drengenes samvær omkring bibelens ord, - og som afslutning bad en af volontørerne en kort bøn, - ganske vist på dansk, - men alligevel lidt rørende med dette fællesskab. (mere om drengene er i nyhedsbrev nr. 17).

Fredag havde vi for os selv lavet forskellige planer sammen med volontørerne om forskellige besøg i Primery School, den er den skole for de mindre børn vi har som nabo. Der var dog lidt stille denne morgen, - vi undrede os – ingen børn i skolen. Ingen vidste ikke rigtig hvorfor, men efterhånden fandt vi ud af, at det skyldes at alle

lærerne var til et fælles seminar ude i byen, og at børnene derfor havde en fredag. Fredag er vi fra 50+ gruppen inviteret til frokost i præsidentens hus til kl. 13.00. Lidt før kommer han og siger, at det først bliver kl. 13.30. Vi møder op i vort fineste tøj, og bliver budt indenfor af præsidenten. I hans hus er der en stor opholdstue. Vi bliver budt sæde i gamle slidte, men pæne sofamøbler, som står rundt i udkanten af stuen. Snart bliver vi budt til bords ved spisebordet, som står i et hjørne af stuen. Der står 2 kæmpeskåle midt på bordet, en stak dybe tallerkner og gafler (fordi vi er hvide....). I den ene skål er store boller lavet af en grød af majs mel og ris, - vi får kun en ½ hver. I den anden skål er der Baskudi: en sovs af ladyfinger og andre grøntsager og lidt oksekødsstumper. Det smager godt, men fylder rigtig meget. Præsidenten og hans kone og øvrige familie og hjælpere spiser ikke sammen med os, - det gør de helt sikkert efter at vi er gået....

Vi bliver igen budt over i sofaerne – nu til kaffe. Der er mange folk i huset, familiemedlemmer og folk der venter på at tale med præsidenten. Han er en rigtig travl mand. Han skal i aften flyve til Yaounde efter visum og derfra videre til Danmark til 100 års jubilæum i Aalborg.

Vi går ret hurtigt, - et travlt og engageret hus.....

Lørdag er der almindelig afslapning, - kun håndværkerne arbejder på vore toiletter. De er også gået i gang med at sætte vindues rammer ind i det "halvfærdige" gæstehus, - rart at se....

Vi går hver især nogle småture rundt i området. Spændende bare at drysse rundt i de smalle, støvede gader. Mange lokale holder også fri lørdag eftermiddag og hygger sig. Overalt høres fjernsyn og radio.

Søndag er vi alle fra Danmark – 50+ gruppen + volontørerne - inviteret ud til anden kirke her i byen. Der er indsættelse af 1 ny præst og 5 kateketere. Vi bliver afhentet omkring kl. 09.00 og kørt derud, - en køretur på omkring 10 minutter. Vi møder en halvfærdig bygget kirke med presenninger som tag. Gudstjenesten går i gang omkring kl. 09.45, og varer til kl. 14.00 !

- - afsluttende med kirkefrokost. En festlighed som vi fik lov at opleve. - - Senere vil jeg lave en beskrivelse af gudstjenestens forløb. . . . i nyhedsbrev nr. 19.

. . . . .mængden af spændende oplevelser overstiger nu den tid der er til rådighed til at skrive nyhedsbreve.....så I må have lidt tålmodighed.

Da vi kommer hjem igen har vi aftalt at vi vil give gadedrengene nogle gaver. Vi uddeler T-shirts, reflekser, en fodbold, fløjte, tennisbolde og kuglepenge. De bliver rigtig glade for gaverne, som straks tages i brug. Vi tager en masse billeder og hygger os med dem. - også det hører I mere om senere.....

Kl. 17.15 bliver vi afhentet og kørt ud til lederen af primary School. Vi bliver mødt af nogle af skolens folk, og entreprenøren er der også. De vil gerne give os middag fordi vi forærer dem toiletter m.v. Det er buffet med afrikanske retter, - vi sidder ude i deres gård. Huset ligger i udkanten af Garoua ved Boneafloeden.

Vi får foræret 2 malerier som tak for "gaven". Dem håber vi kan få en plads i Kirkehuset, Lemvig!

Da vi kommer hjem kommer volontørpigerne med de 5 afrikanske kvindedragter som præsidentens kone har foræret til de 5 "damer" fra Lemvig. Det stof der er benyttet er det samme som kirkens kvindearbejde bruger som deres "uniform".

Flotte er – dragterne – dem kan I se ved lejlighed.

Ved afrejsen fik Bøje og Kaj også foræret en afrikansk dragt.

Pigerne bliver og får kaffe sammen med os. Bøje Pedersen, som har arbejdet i alt i 12 år i Afrika fortæller noget fra Sudanmissionens 100-årige historie. Bodil som arbejder i omkring 30 år i Afrika supplerer og fortæller lidt fra hendes arbejde.

I dag, - mandag, er så sidste dag her i Garoua.....

Tænk hvor tiden flyver af sted..... Nogle af os deltager i nogle lektioner i Primary School – de mindste klasser.

Som en del af undervisningen omkring farver (på engelsk) uddeler vi balloner i 3 af klasserne. Glæde og begejstring, - alle også de større børn på skolen kommer og "tigger" om balloner. I det hele taget glæder alle små gaver henede, - og ingen må glemmes. - - Vi har dog ikke flere, så vi må skuffe dem.

...Efterfølgende har vi haft samlet entreprenøren og de folk der i dag er her på arbejde, - faktisk 14 i alt.

Kaj takkede for deres indsats og for det arbejde de har lavet. Vi blev lovet at de 2 toiletbygninger nok skal blive færdige.

De fik alle udleveret en T-shirt (sponsoreret af Vestjysk Bank) og en kasket. De virkede alle glade. Specielt vores "faste" murer takkede efterfølgende og ønskede os "guds velsignelse på turen hjem".

Nu har vi så fået frokost her for sidste gang, og er gået i gang med at pakke. Vi bliver kørt til lufthavnen og flyver så i aften til Douala hvor vi skal overnatte på det Baptiske Gæstehjem. – Baptist Guest House, Station UEBC.

I morgen kører vi en tur til kysten – Limbe hedder byen – og her overnatter vi på Atlantic Ocean Hotel, og så onsdag aften går turen igen hjemad.

Lige nu er klokken ca. 15.00, solen skinner, vi siger farvel til dem vi kender: kirkens folk, skolens folk, håndværkerne, naboer....og alle børn.

Vi har ikke blot set, hørt og mærket Afrika, **vi har fået Afrika "ind under huden..."**

Hilsen fra Cameroungruppen

Kaj