



## Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr.19 :

Så er vi i Cameroun.....præsteindsættelse

Den sidste søndag under opholdet bliver vi alle, os 7 fra 50+ gruppen og de 6 volontører inviteret til en gudstjeneste i en nabokirke i Garoua.

Vi bliver afhentet kl. godt 09.00 af én af chaufførerne. Han må tage den blå Toyota med plads til 4 personer indvendig. De resterende må så sidde på det åbne lad...

Vi ankommer omkring kl. 09.30 til en halvfærdig kirke midt i beboelseskvarter.

Halvfærdig på den måde at væggene er muret op. Gulvet er stadig sand, - som i dagens anledning er blevet vandet. Inden i kirken er opstillet et metalstillads, hvorover der er ophængt store presenninger.

Da vi kommer, bliver vi anvist reservede pladser, så vi får et glimrende udsyn over hvad der sker. Lige modsat os på et stort tæppe sidder nok 50-60 børn. Kirken er ved at være næsten fyldt, og der kommer stadig flere og sætter sig.

Et stort kvindekor kommer ind og sætter sig på et tæppe, og dernæst en procession af præster og andre. - - For at give plads bliver børnene på et tidspunkt bedt om at gå ud.....!

Den nye præst og 5 nye kateketerer sidder på stole, - og deres hustru sidder ved siden af.

Omkring kl.09.50 går gudstjenesten i gang, - vi er vel efterhånden en 5-700 mennesker. (eller måske flere). – derudover en hel del udenfor.....

Som sædvane hernede er det en lægmand der leder gudstjenesten og sørger for at tingene glider. Derudover er der nogle personer som hjælper med alt det praktiske.

Teknikken er i orden, - 2 bærbare mikrofoner og store højtalere både inde og ude.

I forvejen er der uddelt et program over hvad der skal foregå. Det hele foregår enten på fransk eller på ful fulde, så vi forstår ikke særligt meget.

Der startes med en slags indledning, og derefter flere tekstlæsninger.

Et stort kvindekor – nok omkring 100 – synger et par festlige sange.

Trosbekendelsen bliver sagt i kor.

Igen sang, denne gang med et andet kor. Det er helt almindelig med flere forskellige kor til en gudstjeneste.

Igen forskellige læsninger af forskellige, og derefter sang ved et lille kor. Koret bliver

efterhånden større, da flere slutter sig til.

Vores nabo "derhjemme fra" pastor Gauda indledte derefter med en bøn, - selve indvielsen er begyndt.

4 eller 5 forskellige mænd læste en tekst fra bibelen. Et par mobiltelefoner ringer undervejs, - alle har dem hernede, og det fornemmes at de aldrig er slukket.....

Igen et sangkor, som denne gang lyder mere lokalt.

Den ledende præst – Damba holder prædiken. Den varer omkring 3 kvarter og er på fulde. Undervejs bliver vi, - og andre "fine" – budt på en vand fra flaske.

Præstekjolen her en hvid kappe med røde bånd.

Et nyt kor synger, denne gang er der også mænd med.

Præsten beder en bøn, og igen et par kor synger.

Der kommer nu kæmpestore gryder ind, som der deles ud af. Det er ugæret øl.

Indsættelsen begynder, - og bekendt rejser sig

Efter en kort tale samler de tilstedeværende præster sig i en cirkel sammen med den nye præst. Små bønner og hilsner fra disse præster. Præsten gratuleres.

De 5 kateketere indsættes efterfølgende på akkurat samme facon.

Det hele bliver afsluttet med "Fadervor".

Et mandskor stiller sig i en rundkreds, kvinder kommer til, og det hele slutter med én stor fællessang.

Den nye præst holder en lille prædiken, - og takker.

De 5 kateketere bringer en kort tak, og én fra distriktet lykønsker.

Endnu et par sange, og som afslutning synges "Ingen er så tryk i fare". Det er i hvert til fælde den melodi de bruger.

Gudstjenesten er slut. Klokken er omkring 14.00, - en lang ceremoni, men festligt har det været.

Vi bliver alle efterfølgende bedt over i et tilstødende lokale, - den tidligere kirkesal.

Her er opstillet 2 store tag selv borde med afrikanske retter, - vi er kommet til kirkefrokost. Alt muligt godt bliver serveret, - nogle sidder ned andre må stå op.

Alle hilser på alle, - nogle går og flere kommer til. Ude bag ved står et hav af gryder, alle med forskellig varm mad, som de sikkert har medbragt hjemmefra.....

Vi fornemmer at alle der har lyst bliver tilbudt at deltage i denne frokost, - i hvert tilfælde sidder der fortsat mange i kirken som tilsyneladende kun venter på at vi skal gå. Vi kører alle tilbage til vores komponent, - denne gang samtidig, så Toyota en er godt læsset.

Vi er blevet en oplevelse rigere, - gudstjenester hernede ER festlige, - men lidt langvarige.

Hilsen fra Cameroungruppen

Kaj