



Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr 20:

Så er vi i Cameroun..... Hjemrejsen

Efter næsten 4 uger i Garoua er vi nu klar til at tage hjem, Kufferterne er pakket, - de fylder nogenlunde det samme som da vi kom. En del af indholdet har vi givet som små gaver, og noget har vi bare ladet blive.....

I stedet har vi købt lidt forskellige ting som vi tager med hjem. Tasker, kalabasser, skåle, afrikanske stoffer, flettede ting, billeder, tavler, en tromme. Musikinstrumenter, perlekæder, bøger, kort, dukker og puslespil er det også blevet til. Alt i Cameroun er rimelig billig, - så det har faktisk været en billig tur.

Aftalt at vi bliver kørt i lufthavnen ca. kl. 18.30, - vi skal flyve 21.30.

Pludselig bliver Ezai urolig, - vi skal af sted NU. Klokkeren er kun omkring 17.45, så vi når ikke helt at få den planlagte afskeds frokost, - men det gik.

Vi bliver kørt til lufthavnen af én af chaufførerne og Ezai. Elia er også med. Vi får sagt farvel og tak, - og på gensyn, og er klar til at tage af sted.

Vi flyver planmæssigt og kommer til Douala og prøver at finde Adamos, - den chauffør som for 4 uger siden også hentede os i sin gamle Chevrolet for at køre os til hotellet. – Han er der ikke, og vi finder aldrig ud af hvorfor.

Efter lidt snak frem og tilbage – klokken er efterhånden 00.30 beslutter vi at leje 2 taxaer. Vi aftaler en samlet pris på 10.000 CFA (110 Danske kroner) og bliver så kørt til det Baptiske Gæstehjem. – Baptist Guest House, Station UEBC.

- - Et pænt sted i hotelområdet i byen. Der er swimmingpool og en overdækket område, hvor vi får vores morgenmad. Et sted der kan anbefales, og ikke voldsomt dyrt, - men husk at bestille plads på forhånd.....

Vi er alle ved at være "fit for fight" og klar til at nyde de kommende par dage i den sydlige del af Cameroun. Vi har lejet en bus som kommer og kører os videre til Limbe. Først skal vi ud af Douala. Det er en rigtig storby med masser af mennesker og liv og leben. Masser af biler suser rundt om os, og i de lysregulerede kryds er det ikke altid at rødt lys bliver respekteret. De lokale er meget mere europæisk klædte, - kun ganske få går i "hausadrægter". Vi bemærker også at i dette område af landet

ser menneskerne lidt anderledes ud end nordpå, - det er en lidt anden stamme.

Trafikken bliver flere steder dirigeret af kvindelige betjente, som gør at trafikken glider nogenlunde. Vi er lige inde på en tankstation for at få ny forsyning af vand.

- Der er mange folk i dette område, og stemningen virker lidt utryk for os, så vi kommer hurtigst muligt af sted videre.

Vi holder jævnlige p.gr.a. kø, - og bliver straks nærmest overfaldet af drenge og unge der vil sælge alt muligt til os. Dette er det moderne Afrika.....

Det er overskyet og en behagelig varme og vi kommer efter en lille omvej efterhånden ud i det åbne landskab.

- - - Helt, helt anderledes end nordpå. Her er der regnskov og plantager over det hele. Tydeligt at vi nu er i frugtbart område.

Der er store plantager med gummitræer, - der er store bananplantager og træer hvor der udvides palmeolie af. - - nogle flotte syn er det.

Da vi nærmer os byen Limbe kan vi se landets højeste bjerg som er 4000 m højt. Et vulkanbjerg som faktisk for 15-20 år siden var i udbrud.

Vi kommer til byen. Chaufføren ved ikke lige hvor hotellet er, så han lejer en knallert til at køre foran og vise vej.

Vi kommer omkring kl.12.00 til "Atlantic Ocean Hotel", - et 3-stjernet hotel helt ned til Guineabugten (Atlantehavet). Der er mindre end 50 m fra hotellet og til vandet.

Rigtig hjemlig at høre bølgenes Brus, det svarer til Vesterhavet !

Vi bliver tilbudt en 3-retters menu til frokost.

Efterfølgende går vi en tur hen langs stranden. Rigtig sort sand er der, - og ret meget forurenet af mange forskellige slags affald. Det er ganske vist et stort hold af rengøringsfolk der er i gang med at rydde op, - men der ER meget.

Turistsæsonen starter her til december, - så der er nok pænt til den tid, - men alligevel nok ikke indbydende til at bade. Vi får fortalt at ca. 8 kilometer herfra er der en fin badestrand. Heldigvis er der ved hotellet en fin og velholdt swimmingpool som nogle af os efterfølgende benytter.

Længere henne i byen kommer vi til fiskemarkedet. Ud fra stranden tager fiskerne i deres fladbundede små skibe ud for at fiske med garn. Når de så kommer ind med de friskfangede fisk, står der sælgere – koner og familie – som rengør og sælger disse fisk. Der er flere forskellige slags, - nogle ret store, helt op til en meter. Én af dem er Balakuda fisken.

Der er en lang række af boder, - hvor der kan købes frisk fisk, og også tilberedte fisk og majscolber og meget andet kan købes. Et sted er de i gang med at klargøre deres garn til i morgen. Et andet sted laver de garn. Et spændende sted at besøge med liv og fest.

På hjemturen er der tid til et besøg i boghandelen og i en souvenirs butik.

Vi hygger os sammen om aftenen med en god steak. Det er den sidste aften i Cameroun..... Vi nyder bølgenes brusen om natten.

Onsdag formiddag går vi en tur hen til den botaniske have. Et pænt stort område

med alle tænkelige træer, palmer og blomster. Et hyggeligt og afslappende sted. Resten af dagen nyder vi i det lokale område med forskellige gøremål. – Igen bliver der taget en del billeder.....

Kl. 15.30 kommer vores bus, og kører os tilbage til Douala Lufthavn, hvor vi helst skal være inden det bliver mørkt. Det tilrådes at man ikke kører når det er mørkt. Vi kører efter forskellige lastbiler. Nogle er læsset med bananer, andre med palmeoliekærner.

Vi kommer til lufthavnen omkring kl. 18.00 og vi er så heldige at blive checket ind ret omgående. Det giver lidt forvirring, for vi havde forventet at skulle vente til kl. 20.00, - men af een eller anden grund bliver vi altså checket ind.

Vi finder en restaurant på 1. sal, hvor vi kan sidde og bruge ventetiden til at spise, sove, læse, - eller bare vente. Omkring 23.45 går vi til sikkerhedscheck og boarding. Vi kommer planmæssigt af sted kl. 00.55 mod Brüssel. Vi forlader en temperatur på 24 grader – da vi kører over grænsen i Padborg er temperaturen 1 grad !

Vi kommer planmæssigt gennem Brüssel og videre med fly til Hamborg.

I begge fly var der rigtig mange tomme pladser, så servering og service gik glat. Ved ankomsten i Hamborg er vi faktisk lidt før planen, - men Ejvind kommer ret hurtigt og vi kører mod Lemvig.

Vi holder lige ind ved Duborg – køber lidt toldfrit – og flere af os får lige en pølse, - det har vi ikke set i 4 uger. Vi afleverer Bøje i Kolding, - han skal videre med tog til Sorø, - og vi andre er i Lemvig ca. kl. 18.00.

Vi er taknemlige.

Vi har fået lov at opleve en tur til et fremmed land, med fremmede skikke og andre måder at leve på.

Vi har fået lov at opleve et fællesskab mellem 7 seniorvolontører – 50+, som gør at vi kender hinanden lidt bedre. (vi er mellem 64 og 74 år)

Vi har fået lov at se og opleve en masse forskellige ting omkring Cameroun.

Kirken – skolerne – naturen – kirkeindvielse – præsteindsættelse – Romsiki – Limbe – Ngong – gudstjenester – gadedrenge – danske volontører – kirkens folk – håndværkere – naboer, og alle børn, - ja jeg kan næsten blive ved.....

Vi har ikke blot set, hørt og mærket Afrika, **vi har fået Afrika ”ind under huden...”**

. måske ses vi igen....

Hilsen fra Cameroungruppen

Kaj