



Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 7 :

Så er vi kommet til Cameroun.....

Lidt om vores hverdag her i Garoua.....

Vi har nu været her i snart en uge, - det er onsdag d. 26. oktober.

Vi bor i 2 forskellige bygninger. Bodil, Birgit, Lilly og Ingrid bor på "Borgen", som er en tidligere amerikansk missionærbolig. Huset er med et fælles toilet og baderum for de 4. Der bor 2 i hvert soverum. Vi har så et køkken med gaskomfur og køleskab , - med fin udsigt ud over området. Der er et fællesrum hvor vi spiser sammen, og i samme rum er der en sofagrube, hvor vi om aftenen har mulighed for at hygge os sammen. Vi sidder nu mest udenfor på terrassen om aftenen.

I et andet fællesrum har vi opslået den lokale afdeling af Falck, hvor vi har lidt forskelligt med af plaster og rensmidler. Det giver vabler når vi bruger skovl og støder.

I et nærliggende gæstehus bor Bøje i et værelse, og Kaj og Birthe i et andet værelse. Der er toilet og bad i begge værelser og i vores værelse er der køleskab og et gaskomfur (Der er dog ingen gas). Netop i dag har vi fået rengjort vore værelser af vores "rengøringsdame". Det er et specielt syn. Hun vasker gulv og skifter sengetøj, og går rundt og "nusser", - og så uddeler hun toiletpapir.

Natten er fuld af fremmede lyde. Hundene larmer nærmest om kap. En enkelt hane galer. Det er varmt og lummert – vel en 22-25 grader. Lagenerne bliver helt våde. Nogle af os står tidlig op, - andre venter på vækkeuret. Vi har delt os op, så 2 af os på skift hver dag står for indkøb og forberedelse til dagens morgenmåltid og frokost. Bøje køber normalt friskbagt brød hver morgen, - det er faktisk godt brød de laver. Brødet købes i en lille bod ikke så langt fra os. I starten tog en knallert taxa, men efter et lille uheld holdt han op med det. Bøje blev lidt forbrændt på det ene ben. Vi har aftalt at vi spiser morgenmad kl. 08.00. Den består af Yoghurt, nyindkøbt brød, marmelade, ost og spegepølse. Vi drikker vand til, - ligesom vi også laver nescekaffe.

Én af os læser dagens stykke fra Brødremenighedens kalender. Vi giver os god tid, og aftaler lidt om dagens program.

Bøje går så op til områdets kontor og snakker med Ezai om de ting der trænger sig på.

Vi besøger vort "projekt" – og prøver at gøre os nyttige. Grave lidt jord, - planere lidt jord, eller måske bare møde vore ansatte. Til at lede projektet er lavet aftale med en entreprenør som så sørger for alt det praktiske. Han skaffer sand, grus, cement og redskaber, - og sørger for at der er folk til det der skal laves.

Byggepladsen er helt tæt på skolen, så der er mange nysgerrige børn der følger med, når ellers de har frikvarter. Specielt i spisefrikvarteret omkring kl. 10.30 er der et sandt mylder af børn i alle mulige "fine" dragter. Børnene har mulighed for at købe forskellige middagsretter og forfriskninger.

Madholdet køber derefter ind til frokost på markedet, og de øvrige har mulighed for at gå lidt rundt, - og måske besøge biblioteket hvor der normalt er IT-adgang. Én af volontørerne passer altid stedet.

IT hernede er "meget" langsom, og man glæder sig hver gang noget lykkes. – Det blev faktisk helt godt til sidst.

De fleste af os tager nogle piller. Malariapiller – Doxycap, og Lactocare til at holde maven i orden er nogle af dem.

Vi koger vand fra vandhanen og køler det ned i køleskabet. – Ellers køber vi vand i 1½ liters dunke - 6 eller 12 ad gangen, - der SKAL drikkes meget.

Lokalt koster en øl – 0,65 l omkring 7-800 CFA, og en flaske vin koster ca. 2500-3000 CFA.

Omkring kl. 12.00 spiser vi så frokost i fællesrummet. Vi får brød, pølse (medbragt), ost, kogte æg, tomater, agurker og så en gang imellem også tun. Dåseleverpostej og sardiner fra Danmark har vi også. Efterfølgende en kop kaffe. Nogle af os får os så en lille lur. Der ER varmt og lummert omkring middagstid, så også vore ansatte holder siesta.

Vi besøger igen "projektet", og giver vores besyv med.

Jævnligt får vi så én af kirkens chauffører til at køre os ind til byen.

Vi besøger stofbutikker, boghandel, supermarked, apotek og hvad der byder sig.

Næsten alt kan købes her, - - hvis man har penge.

Det bliver mørkt hernede omkring kl. 18.00.

Normalt går vi så til vores restaurant får at spise.

Et hyggeligt lille sted, hvor vel 12-15 forskellige retter kan købes, - alle til en pris på omkring 15 – 20 danske kroner pr. ret (alt inkl.) !!

De har retter med kylling, fisk og oksekød og dertil pomme frites, grøntsager eller ris. Det er dog ikke altid de lige har det vi bestiller, - så kommer de med noget andet.

Det tager 1 – 1½ time for dem at lave det vi bestiller, - dette selv om vi faktisk er de eneste gæster.

Det mest almindelige vi får er:

Capitaine Grillè

Steak Grillè

Filet de Beuf Rôte

Poulet Grillè

Foie Grillè

Rognon Grillè

- alt sammen med pomme frites, ris eller plantain, - - og dertil Legume

Der kan købes vand, sodavand, cola og øl. Hvis vi bestiller vin skal vi lige først med ud til en butik for at købe en flaske - - - - -

Lige en detalje hvis I kommer forbi:

De har 2 menukort, som tilsyneladende er ens, - undtagen priserne.

Den anden aften vi kom, havde de pludselig helt andre priser – dobbelt så dyre. Vi brokkede os "højlydt", og fik den "lokale" prisliste, - og så fik vi endda lidt rabat....

Der går hele tiden et støjende fjernsyn i baggrunden. Vi slukker den, men den bliver som regel hurtigt tændt igen. Køkkenet er nærmest som et baghus, - men det ser rimelig pænt ud. Service har de ikke for meget af, - men så må nye gæster vente til de første er færdige. Byttepenge er ikke et begreb de kender, - det er vores problem.

Efter vort besøg går vi ad den støvede vej tilbage til vort område, - godt at vi har lommelygter med !

Vi får måske en kop kaffe, og et eller andet til. Vi får lidt oplysninger om de forskellige lokale ting fra Bøje, og hinanden. Vi synger et par aftensange sammen og Bøje læser et stykke fra en medbragt andagtsbog.

Vi går så hvert til sit, - fyldt af nye og fremmede oplevelser.

I aftes spiste vi sammen med præsidenten og frue på "vores" restaurant.

Jævnligt kommer der én af vore naboer og hilser på. De 6 volontører fra Danmark som bor i et andet gæstehus snakker vi også en del med.

Vi prøver efterhånden at få lidt kontakt med de lokale.

Et par stykker har bestilt syning af en kjole ved én af naboerne. - De skal prøves torsdag.

På kirkens område er der et gadebørns projekt. Vi har ikke endnu rigtig haft mulighed for at være sammen med dem, - men det kommer. (Det hører I om i et senere nyhedsbrev)

Vi har det alle godt !

Hilsen fra Cameroun-gruppen
kg/

NB: I morgen kommer der flere hvide på besøg her til kirken fra Danmark, - Thore Eklund er én af dem. Det er ansatte fra Mission Afrika, som er på en rundrejse.

Thore Eklund er områdeleder for Cameroun, og besøger jævnligt området. Når han kommer tilbage til Danmark skal han være med til læsningen af den container der skal sendes afsted med genbrugsskolemøbler fra Lemvigområdet.

Angir Langås er præst og har arbejdet flere år i Afrika – bl.a. 8 år på Zansibar.

Anders er ansat på Missions Afrika kontor i Aarhus, og arbejder med økonomi.

- - -han har efterhånden besøgt 26 forskellige lande i Afrika !

Det er ham der har styr på bl.a. vore indsamlede penge, - og at de bliver brugt rigtig.

Rasmus er lidt mere "ny i faget". Kommer fra Ålborg og er også på kontoret i Aarhus,

De tager alle videre efter et par dage her, - kun Thore kommer tilbage om en god uges tid.