



## Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 10 :

Så er vi kommet til Cameroun.....

- - - - -en tirsdag formiddag, den første dag i november.....

Klokken er ca. 9. Vi har fået vores morgenmad på Borgen. Lilly har allerede været af sted til time på College. Hun har været med 3 af volontørerne som hjælper med undervisningen i en bestemt klasse hver tirsdag morgen. Ingrid og Birgit tager med til undervisningen af gadebørnene her på komponenten, - dette også sammen med et par af volontørerne. Bodil tager i dag opvasken efter morgenmaden og Boje forsøger at få en aftale med Ezai om planlægning af udflugten kommende weekend og lidt praktisk omkring hjemrejsen. Birthe er den der i dag ikke er "helt på toppen", så hun slapper af. Jeg – Kaj går ned til vort byggeprojekt – toiletterne.

Der ligger igen en ret stor dyng af jord som graveholdet har gravet op af hul nr.2. Ingrid har allerede tidligt i morges været nede at skovle jord ud til siden. Den jord de graver op er nu næsten helt hvid, - en hel anden farve end den røde afrikanske jord de indtil nu har gravet op. Jorden er stadig hård, så det koster dem mange kræfter at løsne jorden og få den smidt op på kanten. Jeg siger god morgen til graveholdet, - vi er efterhånden blevet helt kendte med hinanden. Ved det første toilet er den søjle der står i midten af hullet nu blevet frigjort. Mureren er i gang med at pudse de mure som er muret op. Hans medhjælper sørger for at blande sand, cement og vand, så mureren hele tiden har noget "at gøre med".

Skolebørnene som jo har været i gang siden omkring kl. 7 kommer gående enkeltvis. De har fået lov at gå "i gården" – besøge toilettet. Der er jo nu kun 4 toiletter, - og den ene er endda aflåst, så en gang i mellem er der faktisk kø.

Jeg går i gang med at skovle jord. I dag kaster jeg i starten de halvstore sten ud foran trappen til skolebygningen. Dette for at de største sten skal være nederst og de lidt finere sand/jord bliver så øverst. Hele tiden kommer der børn og siger "Good morning, how are you"? – Vi er efterhånden blevet en del af deres dag. De følger med i hvad vi laver, og jeg tror faktisk de nyder lidt afveksling fra deres dagligdag. Jeg har vist ikke fået fortalt at vi har fundet en rigtig dansk skovl frem. Det er den de brugte sidste år til projektet med gæstehuset. Den er noget bedre at bruge end de lokale skovle. Jeg ser lige mit snit til at låne murerens trillebøre, så det går lidt

hurtigere med at flytte sanddyngen ud foran skolen. – Vi må jo udnytte de hjælpemidler der er. Jeg holder lige øje med, hvornår han skal bruge den til at fremstille cementblandingen, - han skulle jo nødig gå i stå med sit arbejde.....

- - Så ringer skoleklokken og alle børn kommer stormende ud, de har nu ca. en ½ times spisepause. Allerede inden da har 5-6 koner sat sig det sædvanlige sted med deres pletter og pander og køletasker. De sælger små måltider af forskellig slags til børnene. Nogle af børnene køber også en pose med frosset saft. Så vidt jeg kan se betaler de 0,25 CFA for et lille måltid, - det svarer til ca. 30 danske ører !!

Hurtigt får jeg besøg af nogle af børnene som gerne vil hjælpe med at skovle. Det var ikke tænkelig sidste uge, - meget er sket siden da... En gang i mellem kommer de næsten op at slås om "min" skovl, de har også fundet ud af, at det er den bedste. En overgang er der faktisk gang i 4 skovle så det giver da noget. Jeg slapper lidt af i mellem tiden, - det er varmt og jeg skal sørge for at drikke vand, - meget vand.

Jeg kommer i tanke om, at det kunne være sjovt med nogle billeder af dette, så jeg tager billeder af det hele. Der er et mylder af børn her i frikvarteret, og de elsker at blive fotograferet, - og se billedet bagefter. En overgang er jeg simpelthen nødt til at stoppe,- jeg tror der var 50 børn rundt om mig, som alle ville se hvad der skete. Jeg går lidt for mig selv, og forsøger igen at tage situationsbilleder af madsalget og grupper af børn. Rigtig hyggeligt er det faktisk.

- - Så ringer det ind igen. En enkelt dreng fortsætter med at hjælpe med at flytte jord. Efterhånden har "vi" fået flyttet det meste af dyngen, men det er jo et arbejde der ikke sådan lige bliver færdigt for graveholdet smider jo fortsat jord op.

Når børnene skal ind i klassen efter deres frikvarter stiller de op på 3 rækker ved siden af hinanden. først da får de lov til at gå ind i klassen række efter række. Alt dette som da jeg gik i skole i Bøvling for over 50 år siden..... tankevækkende....

Jeg opdager, at i hvert tilfælde 3 af klasserne skal have sportstime. Et sted starter de med at stille op i rækker og derefter løbe rundt i en stor cirkel. Jeg forestiller mig, at de har løbetræning. Et andet sted bliver drengene delt op i 2 hold. Et af holdene smider deres bluser og så spiller de ellers fodbold med læreren som dommer.

Det ser helt organiseret ud. Jeg står og skovler jord, men så kommer en lærer og spørger om lov til at låne min skovl i 5 minutter. Han går så sammen med klassen op i nærheden af Borgen, og starter med at grave et stykke jord. Det viser sig at det er beregnet til en sandgrav, hvor børnene så skal have højdespring. Han har en elastik med, som han binder til en stang som stod der i forvejen. Den anden ende binder han i skovlen. Halvdelen af eleverne er i sportstøj så de starter med højdespring. Den anden halvdel, -mest piger - er i bluse og nederdel, så de er dem der hepper på deres kammerater. Højden sættes efterhånden op, så flere og flere kan ikke klare højden. Jeg forsøger også en enkelt gang, - klarer højden og får klap. Til sidst er der en 8 – 10 ret skrappe tilbage. De bliver ved indtil der kun er et par stykker tilbage. Så stoppes konkurrencen og det bliver skrevet op hvem der var de bedste. Jeg får min skovl, og timen er færdig.

Jeg går tilbage til gravearbejdet, efter lige at have hentet mere vand, - koldt og dejligt. Igen kommer der én og hjælper lidt og vi får efterhånden kørt det jord væk der var smidt op. Graveholdet er begyndt deres siesta. Én af dem får besøg med lidt mad, jeg tror det er hans kone. Han sætter sig i skyggen ved murstenene, og jeg får lov til at tage et billede af ham.

Mureren går også til siesta, - medhjælperen fortsætter med at blande cement og sand. Jeg skovler lige det sidste sand væk og går så op til borgen til frokost. Klokkeren er ca. 12.15, - maden er stillet på bordet. I dag står den på æg, agurker, pølse, brød og lidt frugter. Vi snakker lidt om, hvad vi hver især har lavet.

Det er tid til siesta.....

Denne tirsdag formiddag er gået med en stribe nye indtryk og fællesskaber, - normalt spiller jeg jo golf om tirsdagen, - også et godt fællesskab vi har der, - - men dette er altså bare anderledes – Afrika.....

Hilsen også til golfvennerne i Old Boy`s. Lemvig.....

Kl. 16.00 får vi besøg af én af præsterne, som vil fortælle os noget om hvordan kirken fungerer her.

Hilsen fra Cameroungruppen

Kaj G